

BIRGER



Bodafors

Det första spadtaget till Birger Larssons Möbelfabrik togs 1945 och än idag sker tillverkningen på samma plats. Självklart har vi moderniserat fabriken genom åren, i takt med att teknik och processer har utvecklats.

Men hjärtat är kvar på samma ställe, i den långa traditionen av möbeltillverkning i hög kvalitet.



En dröm som lever

”Tänk om han vetat att hans namn skulle leva vidare och inspirera till nya, vackra möbler i nordiska hem ett sekel senare”

Småland 1933

Det är länge sedan nu, men också alldeles nyss. Nära hundra år har gått, samtidigt har resan bara börjat.

Småland 1933. Birger Larsson var 27 år och depressionen hade letat sig till Sverige och ända till lilla Bodafors mitt i Smålands djupa skogar. Många stod utan arbete och Birger var en av dem. Han hade jobbat som dräng tidigare, men ville något mer. När nu ingen anställning gick att få bestämde han sig för att kavla upp ärmarna och ordna sig ett jobb på egen hand.

Han hade ingen utbildning ännu. Det skulle komma senare. Men intresset för finsnickeri var stort, så han tog ett lån med sin livförsäkring som säkerhet; hyrde in sig på en arbetsbänk i ett möbelsnickeri och började ta upp små möbelbeställningar från folk i trakten. Och det skulle visa sig att han hade talang i sina händer. Den hyrda bänken byttes snart mot ett hyrt garage och sedan en egen liten verkstad. Det var sannerligen ingen enkel resa, men han såg framtiden an med tillförsikt och trodde starkt på att hantverkskunnandet och hårt arbete skulle löna sig. Med tiden fick han sitt mästarebrev som möbelsnickare. Och så en dag 1945, satte han spaden i jorden till sin egen möbelfabrik, Birger Larssons Möbelfabrik. En modern verkstad med maskiner och verktyg av senaste modell, som skulle ge framgång för firman och trevliga hem åt människor i många år framåt. Det är inte svårt att föreställa sig hur stolt Birger måste ha varit.

Från den dagen har vi byggt modern inredning att tycka om, i stadigt trä som tål att användas. Vackra möbler av god kvalitet, skickligt gjorda med omsorg om det vår natur har att ge. Det sägs att Birger inte var någon drömmare, att han var bättre på att ta tag i saker där och då. Men tänk om han vetat att hans namn skulle leva vidare och inspirera till nya, vackra möbler i nordiska hem ett sekel senare. Det måste ändå ha varit en dröm.

Den ska vi förvalta med största omtanke om både dåtid och framtid.

Birger Larsson Möbelfabrik





Våra möbler

Våra möbler ska inte bara passa i ett hem. De ska passa livet och människorna som bor där. Därför är varje Birgermöbel skapad med funktion och kvalitet i fokus, utan att tumma på känsla och uttryck. Gjord för att användas i många år, med kärlek till svensk design och ett gott samvete för klimatet.



BIRGER